



Er is een mooie plek, waar heel veel lieve elfjes en draakjes wonen. Deze elfjes en draken helpen de kinderen in de mensenwereld. Weet je hoe deze plek heet?

Het Droombos...

Het is niet altijd zo geweest...

Het begon allemaal lang geleden met een elfje dat Puck heet. Puck is een heel klein, lief en ondeugend elfje, ongeveer zo groot als je hand. Ze heeft kleine vleugeltjes, waarmee ze heel goed kan vliegen. Puck woont samen met haar vriendjes in het Droombos, in een grote holle boom.

Elfje Puck heeft een Drakenvriendje. Zijn naam is Jinn. Hij kan ook vliegen en hij is, net als Puck, even groot als je hand. Jinn voelt zich al een hele grote draak, maar dat is hij niet. Hij kan nog niets eens vuurspuwen! Meestal komt er alleen maar een klein wolkje rook uit zijn neus. Puck plaagt hem daar soms mee, maar verder zijn het beste vriendjes.

Op een dag had elfje Puck zin om te gaan wandelen. Dat vond ze eigenlijk nog veel fijner dan vliegen. Draakje Jinn ging altijd graag met haar mee. Als hij met Puck ging wandelen, gebeurde er namelijk altijd wel iets onverwacht. Een avontuur....

Puck en Jinn hadden al een flink stuk gewandeld, toen ze een Droomvriendje tegenkwamen. Het was Meneer Mol, die wakker werd van hun gegiechel en slaperig zijn hoofd boven de aarde uitstak. 'Sst, niet zo hard praten' mopperde hij tegen Puck en Jinn. 'Ik probeer te slapen.' 'Sorry meneer Mol!' fluisterde Puck, 'we zullen geen lawaai meer maken.' Snel liepen ze verder.

Aan de rand van het bos zagen ze Jasper de Haas die druk bezig was met het snijden van worteltjes. 'Hallo Jasper!' zeiden Jinn en Puck vrolijk. 'Wat ruikt het hier lekker!' 'Dat komt omdat ik worteltjestaart aan het maken ben' zei Jasper. 'Willen jullie misschien een stukje?' Dat wilden Puck en Jinn natuurlijk wel! Jasper bakte namelijk de allerlekkerste worteltjestaart van het hele Droombos!

Snel namen ze plaats aan een tafel die vol stond met allerlei lekkers. Wat een feest! Nadat ze hun buikjes rond hadden gegeten, bedankten ze Jasper de Haas en wandelden weer verder.

Even later zagen ze nog een Droomvriendje! Het was Prikkel de Egel, die besjes verzamelde. Prikkel is een hele oude, wijze egel. Als de Droomvriendjes problemen hebben, gaan ze altijd naar Prikkel toe. Hij helpt hen dan om een oplossing te vinden.

‘Hallo Puck en Jinn, wat zijn jullie ver van huis vandaag! Zijn jullie verdwaald?’ vroeg Prikkel bezorgd. ‘Nee hoor Prikkel, we zijn gewoon aan het wandelen’ zei Jinn. ‘Dat is fijn, maar doen jullie wel voorzichtig?’ ‘Natuurlijk’ riep Puck. ‘Maak je om ons maar geen zorgen hoor Prikkel!’

Snel wandelden Puck en Jinn weer verder. Ze waren nu zo ver gelopen, dat ze in een onbekend gedeelte van het bos uitkwamen. Hier waren ze nog nooit geweest! Jinn werd een beetje ongerust; hij kende het hier niet en was bang dat ze zouden verdwalen. ‘Ik ga niet verder hoor Puck’ zei Jinn.

Puck was helemaal niet bang. Ze vond het juist spannend dat ze zo ver weg waren en liep daarom flink door. Jinn twijfelde. Hij vond het een beetje eng om verder het bos in te gaan, want hij kende de weg niet. Maar, dacht Jinn, soms moet je dapper zijn en verder lopen om nieuwe avonturen te beleven. En dus besloot hij Puck snel te volgen.

Ze renden achter elkaar een kleine heuvel op, die bedekt was met mos en bladeren. Puck stopte op de top van de heuvel. Maar Jinn rende zo hard achter haar aan, dat hij niet op tijd kon stoppen! Hij botste tegen Puck en zo buitelden ze over elkaar heen. Ze rolden helemaal naar beneden de heuvel af.

‘Au’ riep Puck toen ze onder aan de heuvel lagen. Ze keek boos om naar Jinn. Maar Jinn keek helemaal niet naar Puck. Hij keek met grote ogen en een open mond naar iets dat achter haar stond. Puck draaide snel zich om.

Wat stond daar in het Droombos? Een deur! Er stond een deur in het Droombos! Dat kon toch helemaal niet?

Puck duwde zachtjes tegen de deur. ‘Niet doen!’ riep Jinn bezorgd, ‘je weet niet wat er achter zit!’ Maar Puck was zo ontzettend nieuwsgierig, dat ze de deur helemaal openzwaaide.

Ze zag een bed, waarin een mensenkind lag te slapen! Jinn en Puck stonden vol verbazing in de deuropening. ‘Kijk Jinn’ fluisterde Puck, ‘naast de deur staat een brievenbusje met een brief erin! Oh, en er ligt ook een sleutel!’ Puck trok het briefje voorzichtig uit de brievenbus en Jinn pakte de sleutel. Samen lazen ze wat er op het briefje stond geschreven.

Lief Elfje Puck, Dit Droomdeurtje heb ik op mijn slaapkamer gezet, speciaal voor jou. Wil jij mijn vriendinnetje worden? Dan kunnen we elkaar tekeningen en briefjes sturen. Het sleuteltje is van deze deur. Het is voor jou, zodat je de deur altijd kunt openen om op bezoek te komen. Groetjes van Emma.



Puck keek naar het slapende mensenkindje en wilde heel graag haar vriendinnetje worden. Ze nam een handje magische Sterrenstof uit haar buideltje en strooide dit over Emma heen. Sterrenstof zorgt namelijk voor mooie dromen en die wilde Puck graag aan Emma geven. Ook hoefde Emma nooit meer bang te zijn, want Puck zou haar helpen. Want dat doen vrienden. Die helpen elkaar. En natuurlijk zouden ze samen héél erg veel plezier gaan maken.

Zonder elkaar te zien! Want dat was een regel uit het Droombos; elfjes en draken mochten zich nooit laten zien aan iemand uit de mensenwereld. Maar dat geeft helemaal niets, dacht Puck. Wanneer we tekeningen en briefjes in het brievenbusje doen, kunnen we toch met elkaar praten.

Ze keek naar Jinn, die de sleutel stevig vasthield en wenkte hem. 'Kom, dan gaan we terug naar het Droombos' fluisterde ze. 'Ik ga thuis een mooie tekening voor Emma maken, die ik de volgende keer voor haar mee zal brengen.'

Puck en Jinn stapten via de deur het Droombos weer in. Puck draaide zich om en deed de deur met de sleutel op slot. 'Deze deur kan alleen ik open maken' zei ze tegen Jinn. 'Ik denk dat er nog veel meer van dit soort deuren in het Droombos zijn'. 'Laten we snel teruggaan en dit nieuws aan alle elfjes en draken vertellen. Dan heeft iedereen straks een mensenvriendje!'

En zo gebeurde het dat alle elfjes en draken uit het Droombos op zoek gingen naar deurtjes. En ze vonden er heel veel! Iedere dag komen er nieuwe Droomdeurtjes bij en dat is erg fijn, want er zijn heel veel elfjes en draken die graag een mensenvriendje willen hebben!

Wil jij ook een elfje of draak als vriendje? Zet dan een Droomdeurtje op je slaapkamer, samen met het brievenbusje en de magische sleutel. Als de sleutel de volgende ochtend is verdwenen, dan heeft een elfje of draak deze meegenomen en zijn jullie vriendjes.

